

Högtidstal vi firande av Bofors Luftvärnsförenings 80-årsjubileum

- *Ärade Hedersgäster*

- *Bästa Föreningskamrater*

Vi är idag samlade här för att fira 80-årsjubileum av en synnerligen pigg och livaktig förening - Bofors Luftvärnsförening. Vi startad vår verksamhet då världen skrev historia. Ett världskrig stod för dörren. Man insåg i vidsynta kretsar att vårt land kunde bli indraget in en stor internationell konflikt eller rent av indraget i ett omfattande krig i Europa. Här på hemmaplan, men även på initierad nationell nivå, insåg man att Karlskoga med sin omfattande och viktiga krigsmaterieltillverkning vid Bofors anläggningar var synnerligen vitala objekt som till varje pris måste försvaras. En ovanligt framsynt boforsare, Bertil Boström, som dessutom var kapten i Marinens reserv, uppvaktade allt från Bofors ledning, vidare också regionala militära myndigheter hela vägen upp till Sveriges Regering, för att kunna starta utbildning av och sedermera organisera en Luftvärnsdivision för försvar av hemorten och Bofors anläggningar. Bofors producerade ju pjäser och hade kvalificerad teknisk personal. Han fick gehör på alla plan. Det resulterade i att inneliggande utländska pjäser för renovering eller beställda pjäser beslagtogs. Bertil Boström utverkade att det bildades en Luftvärnsförening för att på ett organiserat och formellt godkänt sätt ta hand om denna begynnande omfattande verksamhet, där landstormstrupp kom att ingå. Dessa insatser resulterade i att vår Bofors Luftvärnsförening godkändes av Landstormsföreningens Centralförbund den 29 januari 1938, och att våra stadgar samma år sedan formellt godkändes den 7 maj av Landstormsförbundets styrelse.

Med Bofors Luftvärnsförening som bas kunde vi med våra medlemmar efter några år av utbildning mobilisera nästan 2 300 man.

I organisationen ingick allt från lätta pjäser, 20 mm Lvakan till grövre kalibrar upp till 10,5 cm Lvkanon. Sammanlagt 17 olika pjästyper. Till detta tillkom två Spärrballongkompanier, som hade sina ballonger uppe runt Karlskoga från 1940 till 1945. Utöver detta fanns dessutom en välorganiserad luftbevakning och ett rapporteringssystem som styrdes från landets första Luftförsvarscentral LvC, beläget i Boåsberget. Som alla inser så hade Karlskoga och Bofors anläggningar det i särklass mest omfattande luftförsvar i landet vad gäller skydd av ett specifikt försvarsobjekt. Som var och en sedan en lång tid tillbaka nu upplever, så har Bofors Luftvärnsförening sedan slutet på 1940-talet skiftat inriktning i sin verksamhet. Vi har övergått till att vara en förening som bevarar, skyddar och utvecklar vår lokala historia, där Bofors alltid har stått i centrum. Att bolaget under en tid har ägts av, och varit under vår nationalikon Alfred Nobels ledning gör inte gällande fakta mindre imponerande.

Många namn kan nämnas som verkat under föreningens tillvaro. Här kan bara några enstaka särskilt utmärkande nämnas. Vid vårt 60-årsjubileum deltog veteraner som var med från starten av föreningen och därefter varit synnerligen aktiva i flera decennier. Namn vi talar om med respekt, såsom Erling Spiik, Frank Brunstedt och inte mist Ivan Åslund. Ivan belönades med den första och största utmärkelsen i FBU historia. Han deltog i vårt 65-årsfirande. Frank Brunstedt innehade en styrelseposition i vår förening fram till det att han dog. Ett annat namn som måste nämnas är Sture Ström. Hans omfattande och synnerligen värdefulla arbete att dokumentera vår förenings tidiga historia, med platser, namn och verksamheter är ett ovärderligt underlag för framtida lokal historieforskning.

Föreningens nuvarande verksamhet karaktäriseras av att vårda Bofors historia och därmed också Karlskoga historia. Inte bara på lokal nivå utan också på länsnivå. Omgivningens intresse och respekt för vår verksamhet har väckts, som bland annat resulterat i en stor

anslutning av nya medlemmar. Vår stolta och spännande historia är värd att vårda.

Avslutningsvis måste ännu ett namn nämnas. Det är vår nuvarande ordförande Göran Sundmar. Han har sedan många år tillbaka betytt mycket för Bofors Luftvärnsförening genom att sprida intresse och kunskap om oss, plus allt hängivet arbete som han utfört.

Jag önskar Bofors Luftvärnsförening en festlig jubileumskväll och All lycka i den fortsatta verksamheten - många år framöver.

Vi behövs!

Rolf Lindelöf

Hedersordförande

PS: Det är min förhoppning att det under kvällen blir tillfälle att gemensamt utbringa ett Fyrfaldigt Leve för Bofors Luftvärnsförening för en fortsatt framgångsrik verksamhet